

Vraag het aan Morya



Verlies jezelf niet

“De buitenwereld echter eist en trekt en sleurt en vraagt. Je hebt soms de indruk dat je daar overal op moet antwoorden, en dat is niet zo.

Vanuit de buitenwereld zal er altijd een vraag zijn om meer en drukker en standvastiger bezig te zijn, zodat je nooit afstand neemt, waardoor je eigenlijk in een soort waan komt, in een zodanige verandering dat je jezelf erin verliest.

Als je alleen maar naar de buitenwereld kijkt - en er zijn mensen die dat doen, die alleen in die buitenwereld geëngageerd zijn - kan je de indruk hebben niet mee te kunnen omdat het een razende vaart is waar je geen tegenstand aan kan bieden en waar je in gesleurd wordt als iemand die in een draaikolk verzwolgen wordt. Er is zoveel in de buitenwereld wat de mens als een aanval kan beschouwen, dat hij niet weet hoe hij vooruit kan met zijn eigen leven.

Probeer te ontsnappen aan die draaikolk van het leven. Durf dus in je eigen innerlijk, in je eigen rust te staan.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 407

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


